

**STAD DIEST
VLAAMS-BRABANT**

Stadhuis
Grote Markt 1
B-3290 Diest
Tel. 013 31 21 21
info@diest.be
www.diest.be

Persbericht

Verhalenfestival de Merode 2020

MOLENSTEDE – Beleef op zaterdag 14 maart een prachtig wandelavondje in Molenstede tijdens een nieuwe editie van Verhalenfestival de Merode.

Wandeling vol vertellers

Verhalenfestival de Merode zet jaarlijks een andere deelgemeente in de schijnwerpers. Na Schaffen en Deurne trekken we nu naar het landelijke Molenstede. Samen met de lokale landelijke gilde, de gezinsbond, de heemkring en Meulstee lacht wee trek je van de kerk naar de velden. Met de fakkel in de hand duik je in het donker en ontmoet je vertellers van legendes en volksverhalen.

Welke verhalen? Welke figuren? dat laten we nog in het duister. Trek zeker je wandelschoenen aan! Eindigen doen we met een lach, een babbel en een lekker soepje & drankje. Het parcours is spijtig genoeg niet toegankelijk voor buggy's of rolstoelen.

Praktische info

Wat?	Verhalenfestival de Merode
Waar?	Vertrekken aan de kerk in Molenstede
Wanneer?	Zaterdag 14 maart 2020
Vertrek?	19u (kinderen en ouders) - 19u30 - 20u - 20u30 - 21u
Prijs?	4 euro (inclusief soep en drankje)
Tickets?	www.ccdiest.be
Extra?	Vergeet je wandelschoenen niet!